



witgelezen

De website wielenopweg.nl is gelinkt met enkele andere sites van de auteurs, zoals voetstappeninhetzand.nl en pelgrimroutes.nl. Nu wordt de rode draad zichtbaar. Al die websites gaan namelijk over de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella. Ook het boek *Wielen op weg* gaat daarover. Santiago de Compostella in Noordwest-Spanje is een van de bekendste bestemmingen voor pelgrims. Hier zou zich het graf bevinden van de apostel Jakobus, een van de discipelen van Jezus. Door de eeuwen heen is Santiago dan ook door talloze pelgrims bezocht. Ook de auteurs voelen zich duidelijk tot dit bedevaartsoord aangetrokken. In de loop der jaren zijn ze via diverse routes lopend of fietsend naar Santiago de Compostella gereisd. Ook als de gelukkige

op weg leest dan ook als een reeks blogs – beter gezegd: columns – die in chronologische volgorde is gebundeld. Dat heeft zo zijn charmes: het is helemaal niet nodig om het boek van voor naar achter te lezen of om het überhaupt uit te lezen. Dit boek leent zich er uitstekend voor om willekeurig ergens open te slaan en een stukje te lezen. De auteurs hebben niet naar volledigheid gestreefd, wel naar afwisseling.

De ene keer gaan de columns over een dagelijkse gebeurtenis, de andere keer is er een filosofische noot. Bijvoorbeeld over de beleving van tijd of hoe een peuter aankijkt tegen zaken als betekenis en logica. Soms is er een vrolijke kwinkslag, zoals het hoofdstuk 'Zen en de kunst van het fietsonderhoud'.

Ik verwachtte een boek waarvan er dertien in een dozijn gaan, maar *Wielen op weg* blijkt verrassend leuk om te lezen en bevat bovendien zeer bruikbare praktische informatie

ouders van een peuter blijkt de wens om naar Santiago te trekken groter dan de problemen die horen bij het rondtrekken met een klein kind.

Het boek is in nog een opzicht verrassend. De tekst op de achterzijde die potentiële lezers over de streep moet trekken, verhaalt over bekende ontberingen als regen, kou, tegenwind, hitte en zware beklimmingen. Dat leidt gemakkelijk tot de conclusie dat dit boek naadloos past in de lange reeks egodocumenten van fietsers die zo onder de indruk zijn van hun eigen reis dat ze de lezer geen enkel detail willen onthouden. Maar zo'n boek blijkt het helemaal niet te zijn. Het is een boek dat juist verrassend goed leesbaar is.

Uit de blogs die zowel in het boek als op de website staan, is af te leiden dat de oorspronkelijke teksten (soms) behoorlijk zijn aangepast. Het karakter van op zichzelf staande blogs blijft echter overeind. *Wielen*

Heel eerlijk gezegd heb ik al lezend mijn mening moeten herzien. Ik verwachtte een boek waarvan er dertien in een dozijn gaan, maar *Wielen op weg* blijkt verrassend leuk om te lezen en bevat bovendien zeer bruikbare, praktische informatie. Maar de auteurs zijn dan ook ervaren fietsers, ervaren ouders en ze runnen ook nog een reisorganisatie die is gespecialiseerd in, hoe kan het anders, reizen naar Santiago de Compostella.

De laatste verrassing betreft de solide uitvoering van het boek. In tegenstelling tot veel boeken die in eigen beheer worden uitgegeven, is dit niet een gelijmd boek dat na één keer lezen al uit elkaar valt. Het is stevig gebonden en maakt een onverwoestbare indruk. Er is duidelijk gekozen voor kwaliteit en dat is natuurlijk helemaal in lijn met de centrale gedachte van 'Zen en de kunst van het fietsonderhoud'.

THEO JORNA

Wielen op weg. 6500 kilometer fietsen met een peuter
Ellen Omvlee en Pieter-Bas de Jong
Uitgave in eigen beheer
www.wielenopweg.nl
288 bladzijden € 14,90

Eén ding is zeker, *Wielen op weg* is een verrassend boek. Het begint al bij de eerste kennismaking. Is het boek uitgegeven in eigen beheer of door Uitgeverij Droomdoener? Googlen op 'Droomdoener' leidt naar een website over innoveren die niets van doen heeft met *Wielen op weg*. Wel blijkt een gelijknamige website te bestaan die een directe relatie met het boek heeft. Het boek is namelijk samengesteld uit een selectie blogs die ten tijde van de reis op deze website is gepubliceerd.

Op de website lijkt de complete verzameling blogs te staan, maar nadere inspectie leert dat de blogs die in het boek zijn opgenomen, ontbreken op de site. Dat is opmerkelijk. Boek en website complementeren elkaar hier. Is dat bedoeld om lezers van de blog te verleiden tot de aanschaf van het boek? Een paar blogs zijn erdoorheen geglipt, maar waarschijnlijk is dat niet de bedoeling geweest.